

Då och nu
4

Mångsysslare
8

Kongress 2020
11

Guldkanten
12

Jultips
14

Docktillverkning
16

Krönika Helena
21

På gång
i RBU
22

Kåseri
28

RBU PROFILEN

Namn: Isak Lagerman

Ålder: 20

Familj: Mamma Therese, pappa Mats, två syskon som flyttat hemifrån, samt hundarna Hjärdis och Svea

Bor: I radhus i Hässelby

Skola: Move & walk



Isak Lagerman

Isak Lagerman älskar musik, hejar på Hammarby och tycker om att hänga med kompisar.

Jag träffar Isak en ganska mulen och grå höstdag i slutet av oktober och han har just kommit hem från skolan. Eftersom det snart kommer att mörkna går vi iväg och fotar med en gång och Isak tar på sig halsduken som visar att han är en riktig "Hammarbyare".

Isak är glad idag och det märks att han trivs ihop med sin nya assistent Sara. Hon har bara jobbat hos honom i tre veckor men de har redan funnit varandra. Tidigare var det bara killar i hans team av assistenter men nu består det även av två tjejer, som han tycker mycket om.

Isak är 20 år och går fjärde året på Move & Walks gymnasium i Solna. Där trivs han ganska bra, och har flera kompisar som han känt länge, men både han och föräldrarna tycker att det är lite för låg nivå på undervisningen. Bäst tycker han om när det står musik på schemat.

Om ett par dagar är det höstlov, vilket han tycker ska bli skönt eftersom han känt sig lite trött och hängig ett tag. På höstlovet har han en hel del kul planerat, bland annat ska han gå med kompisar på en tatuering- och halloweenfest. Då vill han gärna tatuera sig, men har inte bestämt motivet ännu. Han är medveten om att det skulle kunna utlösa ett epilepsianfall men han tänker göra det ändå.

Isak bor i ett radhus i Hässelby tillsammans med mamma Therese och pappa Mats och deras två hundar, Svea och Hjärdis. Isak använder rullstol för att förflytta sig och kommunicerar gör han via ögonstyrning på sin dator. Den har han alltid med sig var han än ska. Programmen för ögonstyrning har utvecklats väldigt snabbt och han lär sig att kommunicera allt bättre. Men det

är mycket att lära sig både för honom, föräldrarna, skolan och assistenterna.

Isak och hans föräldrar har varit med i RBU i arton år. Genom åren har de varit med på väldigt många aktiviteter, som äventyrsbad, skidåkning, Herrfallet och musiklägren på Mättinge. Under de senaste åren har han även åkt på RBU:s populära skidläger till Åre. Eftersom hans mamma är ledare och ansvarig för lägren har han fått följa med två år i rad och snart är det dags igen.

Isak älskar musik och går ofta på konserter och lyssnar på live-musik. En av hans assistenter är en rap-artist som nyss släppt en ny låt på Youtube. Han är också ett stort bajenfan, liksom hans föräldrar, och går ofta på matcher och hejar från läktarna, senast var de på Bajen-Malmö på söderstadion.

Ikväll står det löpning på schemat och då ska de iväg och springa med gruppen "Bara Vanlig" i Hässelby. Therese och Mats är ledare för gruppen och snart ska Isak bli ledare för uppvärmningen. Isak tycker bäst om när han får träna med Joëletten, men då krävs det två starka löpare, en som springer framför och en bakom den enhjuliga "rullstolen". I somras fick de låna med sig en Joëlette ut till landet i skärgården och det var så mycket smidigare när de var ute i skog och mark.

Isak har redan stora planer för nästa höst, när han slutar gymnasiet. Han är sugen på att flytta till Skåne och gå på Furuboda folkhögskola i två år. Han berättar att han hoppas få med sig sin assistent Joel, som varit hos honom i åtta år. Joel kan tänka sig att flytta med ner till Skåne, men mamma Therese tycker det känns väl långt, så vi får se hur det blir.

**TEXT OCH FOTO:
ANETTE WÄLLSTEDT**